



# BudoClub Daalhof

Nieuwsbrief juli 2020

## Belangrijke mededelingen & data:

Gelukkig hebben we de judolessen kunnen hervatten. Vorige week hebben we voor eerst weer in het Atrium getraind, Namens het bestuur en trainers: **de complimenten aan alle judoka's**. Samen hebben we ons aan de Corona-maatregelen gehouden en kunnen terugkijken op een fijne trainingsavond!!

Graag houden we jullie op de hoogte van de activiteiten die al op de rol staan.

Corona heeft de boel behoorlijk op de kopgezet, maar we blijven naar de toekomst kijken en proberen zo snel mogelijk weer leuke activiteiten organiseren!

**De familiedag** zouden we verplaatsen naar september. Het lijkt erop dat het nog niet gaat lukken om met Rederij Stiphout een mooie tocht te gaan maken, We houden het in de gaten en bekijken wat wel binnen de mogelijkheden past. Wordt vervolgd dus!

**Het kamp in september 2020 wordt uitgesteld naar 2021.** De aanvragen bij diverse locaties zijn verzonden. Zodra we een locatie hebben en weten wat nog allemaal kan en niet kan laten we jullie de nieuwe datum weten.

**De clubkampioenschappen** staan nog steeds vast: 22 november gaan we er mooie wedstrijden van maken!

## Bootcamp:



**De afgelopen weken** (vanaf 7 mei!) hebben we op het voetbalveldje aan de Neptunushof op de donderdagavond een bootcamp gehouden voor onze judoka's en de kinderen uit de buurt.

Meester Erik is er in geslaagd er voor jong en oud iedere week weer een ander programma te draaien. Fietsenbanden,



een heuse autoband, hoepels, veel water, ijsjes en zelfs prijzen: alles is uit de kast gehaald om er lessen van te maken die we niet snel zullen vergeten!!!

En Meester Joost had zijn garage beschikbaar gesteld voor al het materiaal te bewaren. Daar waren we maar wat blij mee. Dat scheelde heel wat sjuouwwerk.

De bootcamp is zo enthousiast ontvangen, dat we zeker het volgende seizoen met mooi weer nog eens zullen uitwijken naar buiten!

## Geen judoka maar de hele Budoclub in het Belhoafke!

De bootcamp is zelfs in Belhoafke besproken. In het juni-editie stonden we op de voorpagina vermeld en in het blad had Meester Joost een leuke stukje geschreven.

## Tot slot

Donderdag 9 juli a.s. is de laatste judoles. We gaan er een leuke afsluiting van maken.

Op donderdag 27 augustus beginnen de lessen weer. Dan zien we jullie weer graag terug in het Atrium.



**We wensen jullie allemaal een gezonde, gezellige en zonnige vakantie toe!!!**

TOT GAUW ..... OP DE VOLGENDE JUDOLES