



# BudoClub Daalhof

Nieuwsbrief

April 2020

## Voorwoord van de voorzitter

Beste judoka's,

Terwijl ik dit schrijf zitten wij midden in een vervelende periode waarin jullie niet naar school kunnen en ook geen sporten kunnen en mogen beoefenen zoals judo. Dit alles door het coronavirus. Het is nog maar de vraag of wij dit seizoen, binnen op de judomat, kunnen afmaken. Daarom is het bestuur bezig buitenactiviteiten op te zetten, zodat we elkaar toch kunnen treffen en sportief zijn. Het kan dus zijn dat wij elkaar weer pas gaan zien in het nieuwe seizoen.

Als ik vooruit kijk naar het nieuwe seizoen dan zie ik dat het bestuur en de vrijwilligers van de club actief en druk bezig zijn om er weer een succesvol jaar van te maken en hoop ik dat jullie (judoka's) er weer bij zijn.

Ik ben trots op het bestuur en vrijwilligers voor hetgeen ze allemaal doen. Ik ben trots op onze judoka's voor wat ze laten zien op de mat. Zonder de leden geen club zegt men weleens. Laten wij het nieuwe seizoen met een positieve blik ingaan en er iets moois van maken.

Albert Lemmens (voorzitter BudoClub Daalhof)

**IN TIJDEN VAN  
VERANDERING**

**HOUD HET  
HOOFD KOEL  
EN HET HART WARM**

*Loesje*

[www.loesje.nl](http://www.loesje.nl)  
[loesje@loesje.nl](mailto:loesje@loesje.nl)

## Belangrijke data/mededelingen:

We hopen dat we snel onze judotrainingen kunnen hervatten.

Zoals we al in de mail schreven en de voorzitter schreef: we zijn in ieder geval nu achter de schermen druk bezig met alternatieven te bedenken, om jullie zo snel mogelijk weer te zien.

!!! Ideeën zijn welkom en we houden jullie op de hoogte!!!

Een aantal zaken hebben we wel al in het bestuur besproken;

- **De familiedag** verplaatsen we naar september. Mits dit binnen de regels van het RIVM past en er mogelijkheden zijn bij Rederij Stiphout.
- **Het kamp in september stellen we uit.** Zodra we een locatie hebben, en wederom weten wat nog allemaal kan en niet in deze corona-tijd laten we jullie de nieuwe datum weten.

## Verslag

**Zaterdag 7 maart werd er in Ubachsberg een pupillen treffen gehouden.** Na een gezamenlijke warming-up en de uitleg van de wedstrijdregels werd er in 16 verschillende klasse gestreden. De judoka's mochten nu op eigen kracht hun technieken laten zien.

Het is fijn dat er tussen deze beginnende judoka's vele talentjes zijn. Deze ruwe diamantjes zullen verder geslepen moeten worden en wie weet schuilt er wel een groot kampioen in!

Voor judoka's en publiek was het een fijne middag, genieten van de activiteiten van de jongens en meisjes op de mat. Opvallend was het sportieve gedrag onderling! Maar dat hoort ook bij de judosport. Een eervolle vermelding gaat zeker uit naar Merlijn Bosch die het tegen een 12 kg zwaardere judoka opnam.

Ondanks het verlies van Merlijn heeft hij waardig gestreden. Ook de geweldige inzet en aanvalslust van Ziyal Koch is een voorbeeld voor vele andere clubgenoten.



TOT GAUW ..... OP DE VOLGENDE JUDOLES

Voor Daalhof werden de volgende sportieve resultaten behaald:

1ste prijs: Adem Oubaha, Quin van Duurling, Yeshua Haesen en Ziyal Koch.

2de prijs: Joppe Lieverse en Merlijn Bosch

3de prijs: Kyano Willems en Shekinah Haesen

Proficiat jongens en meisjes met de behaalde resultaten!

## Weer een judoka in het Belhoafke!

En dit keer was het de beurt van Sjors Lambregts.

Leuk Sjors, dat je de Judoclub en meester Erik ook noemt!

## DIT BEN IK

Hallo allemaal,

Ik ben Sjors Lambregts en ik vind het leuk om me aan jullie voor te stellen. Ik woon met mijn moeder Simone en mijn broertje Siem in Pottenberg. En met mijn vader Rogier, mijn broertje Siem, mijn plusbroertje en pluszusje Roger en Leny en de vriendin van mijn vader Romy (zij is uiteraard de moeder van mijn plus broertje en plus zusje) in Voeren, dat is een dorpje in België. Jullie hadden het misschien al door, mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben nu 12 jaar en best creatief en houd van de volgende dingen: Tik Tok, ontwerpen, koken en bakken, Roblox en samen met mijn allerbeste vriendin Bo afspreken en dan werken aan ons toekomstige bedrijfje: Fashion Way. Ik wil later samen met Bo modeontwerpster worden.



In de klas heb ik door de week Meester Jacco. Hij is grappig en houdt van bananen en Minions! Maar op vrijdag heb ik Juf

Aimee. Zij is heel aardig en maakt ook grapjes. We hebben ook nog een stagiaire, zij heet Juf Ellen. Verder heb ik een hele leuke klas met heel veel vrienden.

Het schooljaar is alweer voor de helft voorbij, binnenkort gaan we beginnen met de voorbereidingen van de musical en het schoolkamp. Volgend jaar wil ik naar het Bonnefantencollege

gaan, dat lijkt me echt leuk.

Ik zit ook op judo bij Budoclub Daalhof en op trompetles bij de Oda School. Ik krijg judoles van Erik en trompetles van Nando. Ik zit ook bij de Maastrichtse verkennersband (MVB), bij jong MVB en daar krijg ik ook nog les van Dennis. Ik speel daar met een groep.

Ik hou van frietjes, spaghetti, kibbeling, zuurkool en nog veel

meer! Wat ik echt vies vind is WITLOF. Ik lees ook graag boeken maar hou er meer van om op Netflix Riverdale te kijken. Mijn lievelingsactrice is Betty en mijn lievelingsacteur is Jughead.

Ik vind het ook echt super leuk om samen met mijn moeder te gaan shoppen in Den Haag en dan heerlijk kibbeling eten. Mijn droom is om samen met mij BFF Bo ons bedrijf uit te spreiden over heel de wereld. Maar de landen waar ons bedrijf Fashion Way echt moet komen zijn Ibiza en Parijs. Dat zijn onze droomlanden. Ik heb twee oma's: Oma Els en Oma Riet, dat zijn de leukste, liefste en grappigste oma's die je maar kunt wensen.

Nou dat was het alweer. Ik hoop dat ik jullie heb vermaakt.  
*Groetjes, Sjors*

## Tot slot

Heb je ideeën voor vervanging van de judolesen: je kan mailen naar [info@budoclubdaalhof.nl](mailto:info@budoclubdaalhof.nl) of telefonisch/appen 06-51574258



**TOT HEEL GAUW!!**

TOT GAUW ..... OP DE VOLGENDE JUDOLES